



Maikel verruilde zijn schoenenwinkel voor een makelaarskantoor

Van schoenenwinkel naar makelaarskantoor

*“Elke dag denk ik: dit was de beste beslissing ooit.”*

In 2004 ging ik na mijn eindexamen als vakantiebaan aan de slag bij Schuurman Schoenen in Haaksbergen, waar ik vervolgens als weekendhulp nog een paar jaar bleef. Maikel Teerink was mijn baas. Bijna 16 jaar later ontmoet ik hem nadat ik hoor van zijn carrièreswitch.

Een goede baan, een goedlopende zaak, een fijn team: het was er allemaal. En toch besloot Maikel het roer om te gooien. Toen hij na een heerlijk weekend weg landde op het vliegveld van Düsseldorf veranderde er iets. In de auto was het zijn vrouw die er wat van zei: “Er is in het afgelopen uur iets veranderd aan je.” Maikel vertelt: “Ik dacht eraan dat ik de volgende dag weer moest werken.” Tijdens die rit naar huis besloot hij afstand te doen van zijn schoenenzaak. Een besluit dat hij niet zomaar nam. Al een paar jaar was er “een kriebeltje” dat hij steeds opmerkte en weer negeerde. Nu was de tijd het “kriebeltje” aandacht te geven. Een concreet plan voor ‘hoe nu verder’ was er niet. “Eng, je gooit alle zekerheden overboord, maar ik heb altijd gedacht: dit komt goed.” Een periode waarvan hij vooraf wist dat het niet makkelijk zou worden, was aangebroken. Loopbaancoaching en een week op zichzelf in Oostenrijk deden hem goed. Toch was er nog geen beeld van wat hij wilde gaan doen. Een ontmoeting aan de zijlijn bij het voetbalveld bracht hem in contact met de eigenaresse van Caro Makelaars. Na een week stagelopen, plakte hij er nog twee weken aan vast. Zijn interesse was gewekt, maar hij wilde meer voelen, meer ervaren. Net voor de voorjaarsvakantie werd hem verteld dat het kantoor nog een makelaar zocht. Inmiddels werkt hij er twee maanden: “Ik ga met plezier naar mijn werk, ik kom blij thuis en ik heb ’s avonds nog energie.” Iets dat zijn kinderen ook niet is ontgaan. “Ik raad het iedereen aan: zorg voor je geluk, je leeft maar één keer. Mijn moeder zei het altijd al: leef de dag vandaag en niet morgen.” Een “kriebeltje” als aanleiding, een ontmoeting bij het voetbalveld als springplank naar zijn nieuwe leven. Een leven als gevolg van een keuze: het is iets dat zijn omgeving niet is ontgaan en hem tot inspiratiebron maakt: “Elke dag denk ik: dit was de beste beslissing ooit.”